

Brännhet fråga -

Under sommaren 2016 uppmärksammade Sveriges poliser att förorten Gottsunda i Uppsala blivit och är ett av de förlorade områdena i Sverige. Kriminella personer har ökat, det börjar bli allt mer vanligt att sälja droger, att ta någons liv för pengar samt vara ute efter hämnd. Det har blivit ett ställe där mammor ständigt måste vara beredda på att idag kan vara sista gången de ser sitt barn. En förort där mammorna måste vänja sig vid att varje farväl kan vara den sista. Man vet aldrig när ödet hinner ikapp i den kriminella världen, i en värld där allt kan slockna på endast en sekund.

Den kriminella världen har idag blivit en livsstil. Sverige är beredd att sträcka ut en hjälpande hand, en hand som man ge dessa personer ett normalt liv, dock är hoppet om ett normalt liv hos de kriminella lågt. Dessa människor känner även ett missnöje mot samhället, inget förtroende och därmed blir den hjälpande handen inget alternativ för de kriminella.

Ett misstag kan förändra hela ditt liv till en mardröm. Det är för många en självklarhet att inte utföra olagliga handlingar, som att köra bil utan körkort, sälja droger eller utföra rån. Olyckligtvis är det lätt att glida in på denna väg om man bor i en förort. En väg som ökar en samhörighet, en väg där alla siktar mot samma mål. Det är alltför lätt att döma den kriminella världen, men man får inte blunda för bakomliggande faktorer.

Jag som är uppväxt i en förort ser en annan positiv sida av platsen för mig är det en helt vanlig ort precis som alla andra orter. Däremot rättfärdigar jag inte de handlingar som utförs av de kriminella. Jag vet att de som lever ett sådant liv själva inte vill gå igenom det de går igenom, jag vill tro att de hade valt en annan väg om de så kunde. Den ökade pressen på varandra och grupptricket är en stor anledning till att många hamnar i den kriminella världen. Dessa är fullt medvetna om vad det livet innebär och att det kommer utsätta sina nära och kära i besvikelse och oro.

Vi alla är människor och alla kan göra misstag i livet. Det viktigaste är att man lär sig av sina människor men även att ge alla människor chansen att ändras och påbörja ett nytt liv. I sina unga år kanske man kör bil utan körkort och får konsekvenser för det. Ett misstag och man inser att man aldrig mer ska göra något olagligt, men hur lätt är det egentligen att bevisa det för andra? Vi människor är bra på att döma och sätta etiketter på människor, oavsett om det handlar om små eller stora misstag. Hur lätt är det att söka ett jobb och tala om orten du kommer ifrån? Man är ständigt orolig för vad andra ska tycka och tänka utifrån vart man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har. En osäkerhet på sig själv skapas, man känner sig inte som alla andra och man känner sig inte välkommen. Orten är och förblir en trygghet.

Jag personligen tycker att lagen i vårt land borde förändras mycket. Seriösa insatser krävs snarast för att ta tag i de kriminellt utsatta områdena. Det är dags att öppna ögonen och inse att de här börjar gå för långt, så långt att kriminaliteten har blivit en lockande livsstil för många. Jag tror att detta har att göra med att kriminalitet ger snabba pengar och status i området. Man kan aldrig sätta fingret på vilka orsaker det är som ligger bakom

kriminaliteten eftersom varje människa har sina skäl. Utöver de jag ovan nämnde så tror jag att även makt spelar en stor roll i valet, känslan av att vara någon som folk ser upp till.

Jag tror att många andra ser det på samma sätt som mig men självklart finns det andra som har en helt annan syn på detta. Men jag vet och ser hur media framställer förorterna. Det enda som sänds i nyheterna är bara de negativa händelserna som sker och hur dåliga förorterna är. Men varför är det bara det negativa som syns och höjs? Media har en stark kraft att påverka människornas synsätt med andra ord manipulation. Media är ett viktigt verktyg som kan användas för att synliggöra det positiva med att bo i en förort också. Tråkigt nog är det oftast det negativa som lyfts och det är därför inte så konstigt att människorna i landet skapar sig en negativ bild av förorterna. Sociala medier ser bara ner på förorten och tar bara upp allt dåligt som händer när vi egentligen är exakt samma människor. Något annat som media även lyfter fram mycket är de ekonomiska förhållandena för de som bor i förorterna. En bild av att det är människor som lever på socialbidrag och människor som inte jobbar. Jag vet att det finns en annan sida, en positiv sida i förorten som består av en oerhörd sammanhållning där vi är som en stor familj med mycket gemensamt och enligt mig präglas Gottsunda av en enorm värme människor emellan. Vi måste sluta se skillnad på människor, främst ungdomar. Oavsett vart man bor så är vi alla människor i grunden med samma rättigheter och skyldigheter. Vi måste gå från vi och dom till bara Vi!

Personliga val -

Jag vill börja med att säga att människan gör val varje dag, flera val om dagen. Människan tar hela tiden beslut, det kan handla om stora som små beslut. Det kan handla om allt från mindre betydelsefulla beslut till livsavgörande beslut i livet.

För bara något år sedan var jag långt ifrån den jag är i dag, jag är bara 15 år gammal och har ett helt liv framför mig som jag positivt ser fram emot. Men att jag mår bra och ser positivt på mitt liv är inte av en slump, det har krävt mig att ta beslut i mitt liv. Hade jag inte tagit rätt beslut för något år sedan så hade jag kanske inte mått så bra som jag gör idag.

För några år sedan kände jag press. Press i skolan, press hemifrån, press från vänner och mig själv. Jag gick ständigt runt med ångest och press på mig själv. Jag förstod nog inte riktigt vikten av att faktiskt anstränga sig i skolan. Jag tyckte om att vara i skolan men att gå på lektioner och anstränga mig för goda betyg tilltalade inte mig. Varför skulle jag anstränga mig i skolan? Jag tänkte ständigt att jag kan ta tag i mina betyg framöver i framtiden. För mig var skolan en mötesplats för att träffa vänner, för mig var inte skolan en plats som faktiskt hjälper mig mot en ljusare framtid. Skolan var inte viktig för mig. Men en dag för några år sedan förstod jag att min syn på skolan inte var hållbar eller verklig. Jag började fundera på vad jag vill få ut av mitt liv. Jag kom snabbt på att mina drömmar i framtiden kräver en god utbildning och goda betyg. Jag förstod att skolan är nyttig för mig för att kunna utvecklas som människa. Jag behövde ta ett beslut, mitt sätt

att leva gick inte ihop med mina framtidsplaner. Lärarna på skolan pratade oftast med mig kring min höga frånvaro och försökte hjälpa mig att börja komma till lektionerna. Jag lyssnade men lika snabbt glömde jag alla mina samtal med mina lärare. På min fritid var det aldrig prat om skola med vänner eller familj, det intresserade mig inte. Mina sömnrutiner var hemska, jag tyckte inte att sömn var viktigt för att orka morgondagen i skolan. Inte ens mina föräldrar kunde få mig att inse vikten av en god skolgång med god närvaro och betyg. För några år sedan var jag envis, jag visste allt och jag visste att skolan var oviktig oavsett vad andra sa. Jag verkade obrydd men inombords kändes det tungt. Varje natt när jag la mig sängen kände jag hur ångesten sakta, sakta vaknade till liv inom mig.

Jag behövde fatta ett beslut och jag fattade ett beslut. Våldigt hastigt bestämde jag mig för att det är nu eller aldrig jag måste ta tag i mina studier, denna tid kommer aldrig komma tillbaka. Jag kan ha kul i livet samtidigt som jag kan anstränga mig för att prestera bättre i skolan. Plötsligt blev jag en helt annan människa jämfört med den jag var innan. Mitt tankesätt och synsätt på skolan och livet ändrades, mitt beteende ändrades och jag kände inget behov av att gå runt med en kaxig och otrevlig attityd. Jag kände att jag ändrades men jag tänkte inte så mycket på det. Allt bara föll sig på plats så bra. Jag hade äntligen fått en positiv inställning till skolan och förstod vikten av utbildning. Jag förstod att jag hade förändrats när mina lärare började uppmärksamma mitt nya jag, jag kände att jag var på rätt väg när jag fick en massa beröm av mina vänner, familj och lärare. Jag kunde nu uppskatta mina lärares beröm och deras tro på mig.

Mitt beslut gjorde mig bara gott. Min frånvaro minskade och betygen höjdes. Jag fylldes av en härlig motivation till att anstränga mig i skolan. Jag var närvarande på alla mina lektioner med en positiv inställning. Jag slutade tjafsas med lärarna om att få ha mobilen på lektionen, jag började göra som alla andra och lämnade in den. Mitt beslut gjorde mig till den jag är idag och öppnade upp ett nytt kapitel i mitt liv.

Till en början förstod jag inte av vilken stor vikt mitt val att ta tag i skolan hade, jag kunde inte heller se förändringarna så tydligt. Men med tiden insåg jag att det var ett av de bästa besluten jag hade fattat i mitt liv.

Det är inte alltid så lätt att ta beslut i sina liv och oftast finns det någon eller något som gör beslutet lättare. För min del handlade det om en ny lärare som kom att bli min mentor. Jag valde att tala om för henne hur min skolsituation ser ut och att jag har svårt att komma överens med personal och elever. Hon förstod mig och det krävdes inte mycket för att hon skulle börja få mig att tänka om och tänka rätt. Hon fick mig att tro på mig själv. Hon fick mig att ta ett beslut och göra en vändning i mitt liv, som kom att påverka mig positivt.

Detta har varit det mest betydelsefulla beslutet jag tagit i mitt liv. Utan detta beslut hade jag inte kunnat må bra som jag gör och inte heller kunnat ha en positiv syn på livet. Jag utvecklades och växte som människa. I framtiden kommer jag behöva ta många viktiga

beslut i mitt liv. Jag kommer behöva ta beslut angående skolarbeten, när jag vill gifta mig och när jag vill skaffa mig barn. Varje dag från morgon till kväll tar vi olika beslut. Vissa som är stora andra små som vi knappt tänker på. Oavsett detta så måste vi människor ta beslut för att kunna utvecklas i livet.

Zin Doyu 9D